



24 October 2019

### ***Vale John Bellesis***

Froniditha Care is saddened to lose of one its tireless directors and volunteers, John Bellesis.

Born in Rehia in Sparta, Greece; John spent his childhood years in Athens, before migrating to Australia in the 1950s.

Initially settling in Brisbane, John moved to Melbourne to work in his brother's business in the early part of the 1960s.

He quickly established himself in the local Greek community by becoming one of the first people to set up the football club Heidelberg 'Hercules' United.

In 1993, John continued his community work and became a board director of Froniditha Care.

"John believed in Froniditha Care fervently, and it always evident at each board meeting," Former President of Froniditha Care, George Demetriou said.

Outside of his director role, John was also a friendly face to the residents of Froniditha Care. Many would remember him as the Clayton South nursing home bus driver, taking the elderly out every week for unique excursions.

"John was the heart of Froniditha Care," Thornbury Auxiliary president Niki Pezaros says.

John retired from his volunteer duties at Froniditha Care in 2013, but remained a staunch advocate for the organisation and the plight of elderly Greek Australians.

Froniditha Care is honoured that John chose to donate more than 20 years of service to the organisation and the community.

His legacy will live on. Rest in peace John.

Clayton  
94 Springs Road, Clayton South, VIC 3169  
Ph (03) 9239 2100

St. Albans  
181 Furlong Road, St Albans, VIC 3021  
Ph (03) 9365 4300

Templestowe  
11 Omar Street, Lower Templestowe, VIC 3107  
Ph (03) 8850 5111

Thornbury  
335 Station Street, Thornbury, VIC 3071  
Ph (03) 9495 2300

Newcastle  
30 Crebert Street, Mayfield East, NSW 2304  
Ph (02) 4016 4160

Community Services  
16 Anzed Court, Mulgrave, VIC 3170  
Ph (03) 9552 4100

## ΚΑΛΟ ΤΑΞΙΔΙ ΓΙΑΝΝΗ

Η μεγάλη οικογένεια της ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ έχασε την προηγούμενη εβδομάδα ένα από τα ποια επιφανή μέλη της, τον Γιάννη Μπελλέση. Ο Γιάννης ήταν ένας ακούραστος, γενναϊόδωρος και θαρραλέος εθελοντής του μεγάλου οργανισμού της παροικίας μας, που με ανιδιοτέλεια την υπηρέτησε για 20 χρόνια.

Γεννήθηκε στη Ρειχιά της Σπάρτης ενώ πέρασε τα παιδικά του χρόνια στην Αθήνα. Στην Αυστραλία μετανάστευσε τη δεκαετία του '50 και συγκεκριμένα στη Βρισβάνη. Στη Μελβούρνη έφτασε στις αρχές του δεκαετίας του '60 και ασχολήθηκε με την επιχείρηση του αδερφού του αλλά από νωρίς έδειξε ιδιαίτερη αγάπη για τα κοινά. Ήταν ένας από τους ιδρυτές της ποδοσφαιρικής ομάδας Ηρακλής και παράλληλα βοήθησε στην διάδοση προοδευτικών ιδεών στους Αντίποδες μέσω της πολιτικής του δράσης.

Το 1993 εντάχθηκε στο διοικητικό συμβούλιο της ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ανάπτυξη του μεγάλου οργανισμού, τόσο μέσω την ίδρυσης νέων οίκων ευγηρίας όσο και με την εξάπλωση κοινωνικών προγραμμάτων.

«Ο Γιάννης δεν δίσταζε να αρθρώσει τη γνώμη του, ανεξαρτήτως ποιος ήταν απέναντί του. Πίστευε στη ΦΡΟΝΤΙΔΑ και αυτό ήταν έκδηλο σε κάθε σύσκεψη που είχαμε με το Δ.Σ.», αναφέρει ο πρώην Πρόεδρος αλλά και συνοδοιπόρος στο Δ.Σ. της ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ, Γιώργος Δημητρίου.

Εκτός όμως από τις υποχρεώσεις του στο Συμβούλιο ο Γιάννης είχε και ουσιαστική επαφή με τους ηλικιωμένους καθώς οδηγούσε το λεωφορείο στο Clayton κάθε εβδομάδα δίνοντας ιδιαίτερη χαρά στους ηλικιωμένους.

«Ο Γιάννης ήταν η καρδιά της ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ», δήλωσε φανερά συγκινημένη η Νίκη Πεζάρου, Πρόεδρος της Ερανικής Επιτροπής του Thornbury, όταν πληροφορήθηκε ότι ο Γιάννης έφυγε από κοντά μας.

Αν και αποσύρθηκε από τη ΦΡΟΝΤΙΔΑ το 2013, παρέμεινε ένθερμος υποστηρικτής της μέχρι τέλους. Η παρακαταθήκη του Γιάννη είναι βαριά αλλά αισθανόμαστε τουλάχιστον υπερήφανοι που ένας άνθρωπος με ήθος, ικανότητες και αφοσίωση, πέρασε από τους κόλπους της επηρεάζοντας την όσο λίγοι άλλοι.

Αιωνία σου η μνήμη Γιάννη.